

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder- Hardinxveld - Wijkgemeente 2 Noord

Kerkdienst in de Oude Kerk

Zondag 3 januari 2021, aanvang 18.00 uur



Voorganger: Ds. E. van Rooijen, Noordeloos

Liederen die worden gespeeld/gezongen voor de dienst:

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U, en alles is tot U.
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid. (2x)

Heilig, heilig, heilig is de Heer,
Jezus is Koning.
Breng hulde, geef Hem eer.

Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U, en alles is tot U.
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig is de Heer,
Jezus is Koning.
Breng hulde, geef Hem eer. (2x)

Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U, en alles is tot U.
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid.

Breath of heaven

You are harvest, You are golden sun,
You are cool rain, You are all in One.
And in all my deepest thoughts
and in all my battles fought
You are within, You are within

*U bent de oogst, U bent de gouden zon,
U bent verkoelende regen, U bent alles in allen.
In al mijn diepste gedachten
en in alle strijd die is gestreden
bent U erbij, bent U erbij..*

You are crimson, You are midnight blue
You have called me to discover You
You have warmed my heart of stone
You have borne my pain alone
Speak to me now, speak to me now, speak to me now

*U bent bloedrood, U bent middernachtblauw,
U heeft mij geroepen om U te ontdekken.
U heeft mijn hart van steen verwarmd,
U heeft mijn pijn alleen gedragen.
Spreek tot mij nu, spreek tot mij nu, spreek tot mij nu.*

Breath of heaven, hold me together,
be forever near me.
Breath of heaven, Breath of heaven,
lighten my darkness,
pour over me Your holiness,
for You are holy,
Breath of heaven.

*Geest uit de hemel, houd me bijeen,
wees voor altijd dicht bij mij.
Geest uit de hemel, Geest uit de hemel,
verlicht mijn duisternis.
Giet over mij Uw heiligheid uit,
want U bent heilig, Geest uit de hemel.*

I am waiting in a silent prayer.
I am longing to be with You there.
And with every fading fear
there is healing in my tears.
Now I belong, now I belong, now I am strong

*Ik wacht in stil gebed.
Ik verlang ernaar om daar bij U te zijn.
Met elke angst die vervaagt
is er genezing in mijn tranen.
Nu ik erbij hoor, nu ik erbij hoor, nu ben ik sterk.*

Liturgie

Binnenkomst kerkenraad

Mededelingen

Voorzang Op Toonhoogte 214 vers 1 en 2

Waar God de Heer Zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.

Als 's Heren Woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.

Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.

Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van Zijn genade.

O Heer, Uw onweerstaanbaar Woord
drijft rusteloos de eeuwen voort,
wat mensen ook verzinnen.

En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.

Gij hebt de vaders bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.

Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar Uw woning.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Psalm 95 vers 1 en 3

Komt, laat ons *samen* Isrels HEER',
de *rotssteen van ons heil, met eer,*
met *Godgewijde zang* ontmoeten.

Laat *ons Zijn gunstrijk aangezicht*
met *een verheven lofgedicht*
en *blijde psalmen juichend* groeten.

Zijn is de zee; *z' is door Zijn kracht,*
met *al het droge voortgebracht;*
't moet *alles naar Zijn wetten* horen.

Komt, *buigen w' ons dan biddend* neer;
komt, *laat ons knielen* voor de HEER',
Die *ons gemaakt heeft en verkoren.*

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 19 vers 1 en 2

Het *ruime* hemelrond
vertelt, met blijde mond,
Gods *eer en heerlijkheid*;
de *held're* lucht en 't zwerk
verkondigen Zijn werk,
En *prijzen* Zijn beleid.
Dus *kan ons* dag bij dag,
tot *roem van* Gods gezag,
Zijn *wonderen verhalen*;
dus *weet ons* nacht bij nacht
Zijn *onbegrensde* macht
en *wijsheid af te* malen.

Hoe *goddelijk* en schoon
luit *deze* hemeltoon!
Daar *is geen* spraak, of oord,
daar *is geen* volk bekend,
dat, *zelfs tot 's* werlds end,
der *heem'len* stem niet hoort.
Hun *evenredigheid*
heeft *zich zo* wijd verspreid,
hun *rede klinkt zo* krachtig,
dat *z' al, wat d' aard'* bewoont,
het *merk eens* Scheppers toont,
zo gunstrijk als almachtig.

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Genesis 24 : 4-17

Zingen Op Toonhoogte 134

Als de hemel openbreekt,
het huis vervult met vrede,
zal de adem van Uw Geest
ons met zijn kracht bekleden.
Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

Refrein

*De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft Uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!*

Als U heilig vuur ontsteekt,
als antwoord op ons bidden,
is de kracht die ons ontbreekt
aanwezig in ons midden.
Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

Refrein

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!
De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft Uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft Uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!

Collectemoment onder het naspel; mogelijkheden om bij te dragen staan op de website

Verkondiging

Zingen Psalm 8 vers 4 en 5

Mijn God, wat is de *mens dan op deez' aarde!*
De *broze mens*, hoe *klimt hij tot die waarde*,
dat *Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt*;
en 's mensen zoon Uw teerste liefde schenkt!

Gij deed hem wel, een *weinig tijds*, beneden
het *eng'lenheer een rang en plaats bekleden*;
maar *hebt hem ook Uw rijkste gunst betoond*,
en hem met eer en heerlijkheid gekroond.

Dankgebed en voorbeden

Zingen Psalm 145 vers 1 en 4

O God, mijn God, Gij *aller vorsten* HEER',
ik zing, verheugd, Uw *grote Naam ter eer!*
Ik zal de *roem van Uwe* majesteit
verhogen *tot in d' eind'looz'* eeuwigheid;
'k zal *dag aan dag* U *eer en dank* bewijzen.
De HEER' is *groot, al 't schepsel moet Hem* prijzen:
Zijn *grootheid* streeft het *kloekst begrip* te boven.
Laat *elk geslacht* Zijn *werk en almacht* loven!

Al wat Gij wrocht, zal *juichen tot Uw* eer;
Uw *gunstvolk* zal *verblijd U* zeeg'nen, HEER',
en roemen *van Uw koninkrijk, Uw* macht,
Uw *heerlijkheid en Goddelijke* kracht;
om, *waar zich 't hart ooit voelt in leerzucht* blaken,
Uw *heerlijkheid, Uw* *macht bekend* te maken,
en *d' eer Uws* rijks, zo *groot, zo hoog* verheven,
voor *aller oor* de *hoogste roem* te geven.

Zegen

Lied dat wordt gespeeld/gezongen bij het verlaten van de dienst:

Uw vleugels over mij

Heer, luister toch naar mijn gebed.
Ik roep tot U, blijf niet zwijgen
al ben ik oneindig ver weg
en zou mijn hart haast bezwijken
Zet U mij veilig op de rots
die te hoog is om zelf te bereiken.

Want U bent een schuilplaats voor mij,
een toren waar geen vijand mij bereikt.
Uw tent is een toevlucht voor mij,
spreid daar Uw vleugels over mij.

U hebt mijn beloften gehoord.
U zegent wie Uw naam vereren.
U hebt iets moois met mij voor;
Uw eeuwigheid opent zich voor mij.
Mijn dagen tellen altijd door,
steeds één meer om mijn Koning te loven

Want U bent een schuilplaats voor mij,
een toren waar geen vijand mij bereikt.
Uw tent is een toevlucht voor mij,
spreid daar Uw vleugels over mij.

Uw waarheid en trouw beschermen mij,
heel dicht bij U houdt het leven nooit op.
Uw Naam is een vaste hoop voor mij.
Eeuwig bij U houdt mijn loflied nooit op.

Want U bent een schuilplaats voor mij,
een toren waar geen vijand mij bereikt.
Uw tent is een toevlucht voor mij,
spreid daar Uw vleugels over mij.