

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder- Hardinxveld - Wijkgemeente 2 Noord

Kerkdienst in De Parel (Talmastraat 9)
Zondag 17 januari 2021, aanvang 10.45 uur



Voorganger:
Dr. M. Dubbelman, Giessen-Nieuwkerk

Opname van lied dat wordt uitgezonden voor de dienst

Tienduizend redenen (OTH 302)

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

(Refrein)

*Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.*

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stekt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

(Refrein 2x)

Verheerlijk Zijn heilige Naam. (2x)

Liturgie

Binnenkomst kerkenraad

Mededelingen

Voorzang Psalm 68 vers 10 en 17

*Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van de dood,
volkomen uitkomst geven.*

*Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom,
uit Uw verheven heiligdom,
aanbidd'lijk Opperwezen!
't Is Israels God, die krachten geeft,
van Wie het volk zijn sterkte heeft:
Looft God; elk moet Hem vrezen.*

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Psalm 48 vers 4 en 6

*Wij, o verheven Majesteit,
gedenken Uw weldadigheid
in 't midden van Uw heil'ge woning.
Gelijk Uw Naam is: grote Koning,
bij ons terecht geprezen,
zo is Uw roem gerezen,
en bij de volken zeer vermaard,
tot aan het uiterst' eind der aard.
Uw rechterhand, die 't kwaad niet duldt,
is met gerechtigheid vervuld.*

*Want deze God is onze God;
Hij is ons deel, ons zalig lot,
door tijd noch eeuwigheid te scheiden;
ter dood toe zal Hij ons geleiden.*

Gods gebod / kindermoment

Zingen Psalm 105 vers 5

God *zal Zijn* waarheid *nimmer* krenken,
maar *eeuwig* Zijn *verbond* gedenken.
Zijn *woord* wordt *altoos* trouw *volbracht*,
tot *in het* duizendste *geslacht*.
't *Verbond met Abraham*, Zijn vrind,
bevestigt *Hij* van kind tot kind.

Gebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing Markus 3 : 7-19

Zingen Op Toonhoogte 498

'k heb Jezus nodig, heel mijn leven.
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag.
In m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k heb Hem nodig, dag aan dag.

'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven.
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag.
In m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k wil Hem volgen, dag aan dag.

Collectemoment onder naspel; mogelijkheden om bij te dragen staan op de website

Verkondiging

Zingen Op Toonhoogte 264 vers 1 en 2

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.

Geef mij Uw wijsheid, Uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt.

Dankgebed en voorbeden

Zingen Op Toonhoogte 170 vers 4

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al Uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Zegen

Lied dat wordt gespeeld/gezongen na de dienst:

Ik zal er zijn (OTH 189)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborg en aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'. (2x)