

Zondagavond 28 februari 2021 Nieuwe Kerk

Luistervragen bij de preek van dominee A. Snoek uit Kesteren over Mattheüs 26 vers 22

Luistervragen:

1. Kijk vooraf even naar Zacharia 11:11-13 en Exodus 21:32. Daar staat namelijk iets over de 30 zilveren penningen in. Vraag hierbij: Wat betekenen die 30 zilverlingen?

Hoeveel is de Heere Jezus van waarde van jou?

2. De discipelen schrokken heel erg. Eén van hen zal de Heere Jezus verraden. Kun je de vraag van hen begrijpen: Ben ik het, Heere?

Waarom?

Of, zou jij op dat moment toen dat ook gevraagd hebben?

3. In landen waar de Kerk van God vervolgd wordt zitten ook wel eens verraders. Eerst doen ze een tijdje goed mee, om daarna de gemeente en gemeenteleden of de dominee en ouderlingen bij de regering aan te geven. Wat zou je met deze mensen doen?

[Denk eens als één van je beste vrienden je verraadt of verraders in de Tweede Wereldoorlog]

4. Jezus weet alles wat er in ons hart leeft. Hoe kun je net als Judas dan toch aan de avondmaalstafel zitten?
5. Zoek thuis eens op hoe het met Judas verder is gegaan.