

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder- Hardinxveld

Wijkgemeente 2 Noord

Kerkdienst in de Oude Kerk

Zondag 25 april 2021, aanvang 18.00 uur



Voorganger: Ds. E. van Rooijen, Noordeloos

Liederen voor de dienst:

Nooit ver bij jou vandaan

Nu weet je hoe het voelt
als alle touwtjes plotseling uit je handen zijn,
de klap die jij nooit aan zag komen.
En nu staat er niets meer overeind.
Je weet altijd te laat wanneer het lijden komt.
't Is lastig vechten want je ligt als eerste op grond.

Maar midden in de storm roep ik je naam;
ik laat je niet verloren gaan.
Ik weet, het donker is soms zo dichtbij
dat je twijfelt of je ogen wel open zijn.
Maar 'k ben nooit ver bij jou vandaan.

Nu weet je wat het met je doet
als waar je bang voor was opeens gebeurt.
Het leven dat vanuit het niets je vastgrijpt
en je naar de diepte sleurt.
Je weet altijd te laat wanneer het lijden komt.
't Is lastig vechten want je ligt als eerste op grond.

Hoe de weg ook loopt,
ik hoor sowieso,
ik hoor sowieso bij jou.
Ik ben nooit ver bij jou vandaan
en ik roep je naam.

De Heer is mijn Bevrijder

God keek genadig naar mij om.
Hij greep mij vast voor ik verdronk
en zette mij weer op vaste grond;
De Heer is mijn bevrijder.
Ik weet, hoe lang de nacht ook duurt,
God helpt mij over elke muur.
Ik zie al licht aan de horizon,
de Heer is mijn bevrijder.

Is er iemand als onze God,
Die ons liefheeft en ons verlost?
Hij heeft betaald voor ons allemaal;
de Heer is mijn bevrijder.
Op Hem alleen rust mijn geloof;
Hij brengt tot bloei wat Hij belooft.
De winter wijkt, en de lente komt -
de Heer is mijn bevrijder.

Ook als het wachten moeilijk is,
ook als ik treur om wie ik mis,
Zijn liefde draagt mij door alles heen.
De Heer is mijn bevrijder.
Is er iemand als onze God,
Die ons liefheeft en ons verlost?
Hij heeft betaald voor ons allemaal;
de Heer is mijn bevrijder.

Hij draagt mij tot mijn laatste dag,
laat mij niet achter in het graf.
Hij wekt mij op en roept mij naar huis;
de Heer is mijn bevrijder.
Is er iemand als onze God,
Die ons liefheeft en ons verlost?
Hij heeft betaald voor ons allemaal;
de Heer is mijn bevrijder.

Alle eer aan God de Vader,
alle eer aan God de Zoon,
alle eer aan God de trooster;
de Heer is mijn bevrijder.

Alle eer aan God de Vader,
alle eer aan God de Zoon,
alle eer aan God de trooster;
de Heer is mijn bevrijder.
De Heer is mijn bevrijder.
De Heer is mijn bevrijder.

Liturgie

Binnenkomst kerkenraad

Mededelingen

Voorzang Op Toonhoogte 368 vers 1 en 4

Zingt een nieuw lied voor God de Here
en weest van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand
en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.

De Heil'ge Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij
en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Psalm 127 vers 1 en 2

*Vergeefs op bouwen toegelegd;
vergeefs, om 't huis voltooid te zien,
gezwoegd, gezweet, o arbeidslîen,
zo God Zijn hulp aan 't werk ontzegt.
Vergeefs, o wachters, is uw vlijt,
zo God niet zelf de stad bevrijdt.*

*Vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd
tot 's avonds, en het brood der smart
gegeten, met een angstig hart;
vergeefs de ganse dag gedraafd;
God geeft het, hoe een ander schraap',
die Hij bemint, als in de slaap.*

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 67 vers 1 en 2

*D' algoede God zij ons genadig,
en zegen' ons met overvloed;
Hij doe Zijn aangezicht gestadig
ons lichten en Hij zij ons goed;
opdat elk genegen,
zich aan Uwe wegen,
op deez' aarde wenn';
en de blinde heiden,
nu van God gescheiden,
eens Uw heil erkenn'.*

*De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te zaam.
De landen zullen zich verblijden,
en juichen over Uwe Naam.
Volken zult Gij rechten,
hunne zaak beslechten,
in rechtmatigheid;
Volken op deez' aarde,
die Uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.*

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing Jacobus 1 : 19 - 25

Verkondiging

Zingen Psalm 108 vers 1 en 2

Mijn *hart*, o Hemelmajesteit,
is *tot Uw dienst* en lof bereid;
'k zal *zingen voor de Opperheer*,
'k zal *psalmen zingen tot Zijn eer*.
Gij, *zachte harp*, gij *schelle luit*,
waakt *op, dat niets uw klanken stuit*'.
'k Zal *in de dageraad ontwaken*
en *met gezang mijn God genaken*.

Ik zal, o *HEER*, Uw wonderdaan,
Uw *roem de volken* doen verstaan;
want *Uwe goedertierenheid*
is *tot de heem'len* uitgebreid.
Uw *waarheid* heeft noch *paal noch perk*,
maar *streeft tot aan het hoogste zwerk*.
Verhef U *boven 's hemels kringen*,
en *leer al d' aard' Uw grootheid zingen*.

Formulier ter bevestiging van een diaken Bevestiging en afscheid

Toezingen Psalm 134 vers 3

Dat '*s HEEREN zegen* op u daal';
Zijn *gunst uit Sion* u bestraal'.
Hij *schiep 't heelal*, Zijn Naam ter eer:
Looft, looft dan *aller heren HEER!*

Toespraak voorzitter Algemene Kerkenraad

Dankgebed en voorbeden

Zingen Op Toonhoogte 325 vers 1 en 3

1 Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,
bij U wil zijn elk moment.

Refrein
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.

2 Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind
naar de wereld gekomen,
legde uw heerlijkheid af.

Refrein

En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.

Refrein

Collectemoment onder het naspel; mogelijkheden om bij te dragen staan op de website

Zegen

Lied na de dienst:

You raise me up

When I am down and, oh my soul, so weary,
when troubles come and my heart burdened be,
then, I am still and wait here in the silence
until You come and sit awhile with me.

*Als ik verdrietig ben en, o mijn ziel, zo moe,
als problemen komen en mijn hart bezwaard is,
dan ben ik stil en wacht hier in de stilte
totdat U komt en een tijdje bij mij zit.*

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas.
I am strong, when I am on Your shoulders.
You raise me up to more than I can be.

*U tilt me op, zodat ik op bergen kan staan.
U tilt me op, om stormachtige zeeën te bewandelen.
Ik ben sterk als ik op Uw schouders sta.
U tilt me boven mijzelf uit.*

When I am down and, oh my soul, so weary,
when troubles come and my heart burdened be,
then, I am still and wait here in the silence
until You come and sit awhile with me.

*Als ik verdrietig ben en, o mijn ziel, zo moe,
als problemen komen en mijn hart bezwaard is,
dan ben ik stil en wacht hier in de stilte
totdat U komt en een tijdje bij mij zit.*

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas.
I am strong, when I am on Your shoulders.
You raise me up to more than I can be.

*U tilt me op, zodat ik op bergen kan staan.
U tilt me op, om stormachtige zeeën te bewandelen.
Ik ben sterk als ik op Uw schouders sta.
U tilt me boven mijzelf uit.*

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas.
I am strong, when I am on Your shoulders.
You raise me up to more than I can be.

*U tilt me op, zodat ik op bergen kan staan.
U tilt me op, om stormachtige zeeën te bewandelen.
Ik ben sterk als ik op Uw schouders sta.
U tilt me boven mijzelf uit.*

You raise me up to more than I can be.

U tilt me boven mijzelf uit.