
Leerdienst – Zondag 34

Vraag en antwoord 92: Hoe luidt de Wet des Heren?

- De inleiding vormt de basis voor de Tien Geboden. God verlost eerst Zijn volk uit Egypte. Dat was omdat Hij zijn volk liefhad en met Abraham een verbond had gesloten. Door zijn geboden wijst God zijn volk de goede weg naar een gezegend leven met Hem. Geboden zijn dus een zegen! De Heere Jezus heeft deze geboden niet afgeschaft, maar verdiept en vervuld in het gebod van de liefde (Mark.12: 29-31).
- Dit zet ons christenleven in het juiste perspectief. We moeten Gods geboden niet houden om behouden te worden, we mogen ze koesteren in het licht van zijn liefde en bevrijding van zonde en dood. En behouden wordt je niet door eigen prestaties, maar door te geloven in de Heere Jezus. (Joh.3:16) Wat Hij voor ons deed, dat deed Hij uit liefde. Door het geloof in Hem zijn we in Hem verlost en geborgen. (Kol.1: 13-14)
- De Heilige Geest helpt ons hierbij. Dan zijn de geboden ook beloften: ‘U *zult* geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben!’ Omdat de Heere Zelf ons bewaart in Zijn liefde.

Vraag en antwoord 94: Wat gebiedt God in het eerste gebod?

- ‘Mijden’ en ‘ontvluchten’ doen denken aan Jozef die het huis van Potifar ontvluchte, toen zijn vrouw hem verleidde. Hier wordt de liefde van Jozef tot God zichtbaar. Daar gaat het om. De liefde waakt over de intimiteit van de relatie en ‘mijdt en ontvlucht alles wat die intimiteit en vertrouwelijkheid bedreigt of verstoort.
- De Catechismus wijst ook op de positieve kant in dit gebod, en dat is dat we ernaar mogen streven om de Heere dieper te leren kennen in zijn liefde, trouw, en daden van verlossing. Hoe dieper we Hem leren kennen, hoe meer we Hem zullen vertrouwen en volgen.
- De ware liefde tot God blijkt uit niets zo duidelijk als uit gehoorzaamheid – ‘En wel zo dat ik eerder alle schepselen prijsgeef en loslaat dan dat ik in het minste of geringste zijn wil overtreed.’ Johannes zegt: “Want dit is de liefde van God, dat wij zijn geboden bewaren; en zijn geboden zijn niet zwaar.” (1Joh.5:2-3) Dat is liefhebben vanuit je hart, niet omdat het moet, maar omdat je dat zelf verlangt. Dat is de vrucht van de Heilige Geest (Gal.5:22)!

Vraag en antwoord 95: Wat is afgoderij?

- Vertrouwen op iets of iemand buiten God en Zijn Woord is afgoderij. Onbewust kan er veel zijn waar we buiten God om op vertrouwen voor je redding, geluk, gezondheid, enz.
- De media houden ons veel ‘beelden’ van geluk en een geslaagd leven voor die we kunnen ‘aanbidden’ als afgoden’. Ze verleiden ons erop te vertrouwen en er onze tijd en energie aan te geven. Er zijn veel moderne versies van de slavendienst van Egypte. Het christelijke antwoord is dat het diepste geluk waar we naar verlangen in de Heere Jezus beschikbaar is. Daarom stellen we in alles ons vertrouwen op Hem alleen en op niets en niemand anders.

Om na te bespreken

1. Wat raakte u in de preek of wat riep vragen op?
2. Stel elkaar of uzelf eens de vraag: Waarom dien jij/ik de Heere? Is dat omdat Hij u verlost heeft, of om andere redenen. Welke?
3. Vind u het wel eens moeilijk om alleen op God te vertrouwen in uw leven. Waarom?
4. Hoe dieper we de Heere kennen, hoe beter we begrijpen waarom Hij alleen te vertrouwen is. Wat doet u concreet om de Heere beter te leren kennen? (vgl. 2Petrus 3: 18)
5. Herkent u wat in de preek werd gezegd over ‘beelden van geluk en een geslaagd leven’ als moderne afgoden? Waarom zijn die afgoden zo aantrekkelijk?