

**Zondagmorgen 29 augustus 2021 Nieuwe Kerk**  
**Luistervragen bij de preek van dominee**  
**J.J. ten Brinke uit Oud-Beijerland over**  
**Jesaja 40 vers 1 en 2**

**Luistervragen:**

- 1) Hoe wordt Jesaja ook wel genoemd?  
  
“De ..... van het Oude Testament.”
- 2) Waarom zaten de Joden in Babel, en niet in Jeruzalem?
- 3) Wat betekent ‘naar iemands hart spreken’?
- 4) Waarom staat het woordje ‘troost’ twee keer in de tekst (Jesaja 40:1-2)?
- 5) Wat is de inhoud van de troostboodschap? Noem drie dingen.
- 6) Welk stukje uit Jesaja 53:1-8 vind jij het duidelijkst over de Heere Jezus gaan?
- 7) En welk stukje uit Jesaja 53:1-8 vind jij het mooist?

Waarom?