

Zondagmorgen 26 september 2021 Nieuwe Kerk

Luistervragen bij de preek van dominee

W. van Weelden uit Oud-Alblas

over Mattheus 18 vers 27

Luistervragen:

- 1a. Op wie ben jij wel eens heel boos geweest?

- 1b. En wie is er wel eens boos op jou geweest?

- 1c. En hoe liep dat af?

- 1d. Is vergeving nodig?

2. Is er verschil tussen vergeven en 'sorry zeggen'?

3. Wat vind je van het handelen van de knecht?

4. Wat bedoelt de Heere Jezus als Hij zegt dat je je broeder 7x70 keer moet vergeven?

5. Wat heeft de Heere Jezus gedaan om onze zonden te vergeven?