

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder- Hardinxveld

Wijkgemeente 2, Noord

Kerkdienst in De Parel, zondag 17 oktober 2021

Aanvang 09.30 uur



Voorganger: Ds. B.A. Belder, Brakel

Inleidend orgelspel

Liturgie

Binnenkomst kerkenraad

Welkom en mededelingen

Voorzang Op Toonhoogte 213 vers 1 en 3

Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart!
Daar in Zijn teêr erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, 't is het lied der eng'len,
zingend van liefd' en vreê,
ruisend uit 's hemels zalen
over de glazen zee.
Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart!
Daar in Zijn teêr erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Jezus, mijn dierb're Toevlucht,
Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij!
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt,
en 't oog aan gindse kusten
Uw heillicht gloren ziet.
Jezus, mijn dierb're Toevlucht,
Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij!

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Op Toonhoogte 7 vers 1, 2 en 5 (naar Psalm 23)

1 De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

2 De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m' als ik wankel,
Hij draagt m' als ik viel.

5 De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heeren:
zo kroont met haar zegen
Zijn liefde m'altijd.

Gods gebod: Romeinen 12 : 9 - 21

Zingen Op Toonhoogte 534 vers 1 en 3

Jezus, open mijn oren,
leer mij Uw stem te verstaan.
Leer mij Uw woorden te horen,
te weten waar ik moet gaan.
Om Uw licht te verspreiden,
Uw naam te belijden.
Leer mij Uw stem te verstaan.

Jezus, ik open mijn handen.
Leer mij een zegen te zijn.
Maak mij een hulp voor de and'ren
die leven met honger en pijn.
Om aan wie U niet kennen
genezing te brengen.
Leer mij een zegen te zijn.

Gebed

Schriftlezing 1 Samuel 16 : 14 - 23

Inzameling van de gaven (collectemoment)

Zingen Psalm 45 vers 1

Mijn *hart*, vervuld met *heilbespiegelingen*,
zal 't *schoonste* lied van *ene Koning* zingen,
terwijl de Geest mijn *gladde* tonge drijft,
is z' *als de pen van een, die vaardig* schrijft.
Beminlijk Vorst, Uw *schoonheid hoog* te loven,
gaat *al het schoon der mensen ver* te boven;
gena is op Uw lippen uitgestort,
dies G' *eeuwiglijk* van God gezegend wordt.

Verkondiging: 1 Samuel 16 : 18 slot

De nieuw gezalfde koning komt bij de koning om hem te dienen

Zingen Psalm 37 vers 2 en 3

Stel op de *HEER* in alles uw betrouwen;
betracht uw plicht; bewoon het *aardrijk*; leer
uw *welvaart* op Gods *trouw volstandig* bouwen;
verlustig u met *blijdschap in de HEER*;
dan zal Hij u in *liefd' en gunst* aanschouwen,
u *schenken*, wat uw *hart van Hem* begeer'.

Geen *ijd'le zorg* doe u van 't *heilspoor* dwalen;
houd in uw weg het oog op God gericht,
vertrouw op Hem, en *d' uitkomst zal niet* falen:
Hij zal *welhaast* uw *recht, voor elks* gezicht,
doen *dagen als de morgenzonnestralen*,
en *blinken* als het *helder middaglicht*.

Dankgebed en voorbeden

Zingen Op Toonhoogte 167 vers 1 en 2

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met Uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op Uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van Uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Zegen

Orgelspel bij het verlaten van de zaal