

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Wijkgemeente 2 Noord, Oude Kerk,
3 november 2021, aanvang 19.30 uur



Dankdag voor gewas en arbeid

Voorganger: Ds. M. Dubbelman

Liederen voor de dienst:

Uw naam

De morgen brengt een nieuwe dag,
waar ik over zingen mag.
Van aarde tot de hemel hoog,
maakt het Uw naam groot.

Uw naam, een onwankelbare vesting.
Uw naam is een toevlucht, biedt bescherming.
Uw naam brengt de volken tot aanbedding.
Er kan alleen verlossing bestaan in Uw naam.

Heer, wij bidden in Uw naam:
Kom en vul ons hart vandaag,
geef ons de kracht Uw weg te gaan.
Geprezen zij Uw naam!

Uw naam, een onwankelbare vesting.
Uw naam is een toevlucht, biedt bescherming.
Uw naam brengt de volken tot aanbedding.
Er kan alleen verlossing bestaan in Uw naam.

Uw naam, een onwankelbare vesting.
Uw naam is een toevlucht, biedt bescherming.
Uw naam brengt de volken tot aanbedding
Er kan alleen verlossing bestaan in (2x)
Uw naam.

Gezegend is de Vader (NB: komt terug in de dienst)

1 Gezegend is de Vader,
die ons gezegend heeft,
ons liefdevol gekozen,
en deel aan Christus geeft.
Met Hem zijn wij gestorven,
begraven in Zijn dood,
om opgewekt te leven;
te leven van de hoop!

2 Geworteld zijn in Christus,
die ons Zijn vruchten geeft,
van hoop, geloof en liefde;
de vruchten van de Geest.
Vergevende de ander,
verdragende elkaar,
gekleed in medeleven;
zo dienen wij elkaar!

3 Geprezen is de Vader,
die ons verzekerd heeft
van liefde en genade;
een leven door de Geest.
Wat kan ons van Hem scheiden?
Geen leven en geen dood.
Wij roepen: Abba Vader;
Uw goedheid is zo groot!

Liturgie

Binnenkomst kerkenraad

Welkom en mededelingen

Voorzang Op Toonhoogte 300 vers 1 en 2

Dankt, dankt nu allen God
met blijde feestgezangen!
Van Hem is 't heuglijk lot,
het heil, dat wij ontvangen.
Hij ziet in Christus ons
altijd genadig aan,
en heeft ons dag aan dag
met goedheid overlaân.

Hij, d' eeuwig rijke God,
wil ons reeds in dit leven
Zijn vreed' en heilgenot,
als aan Zijn kind'ren geven.
Hij zal ons door zijn Geest
vermeerd'ren licht en kracht,
en ons uit alle nood
verlossen door Zijn macht.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Op Toonhoogte 302 vers 1 en 2

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

(Refrein)
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Refrein)

Verheerlijk Zijn heilige Naam. (2x)

Gebed

Schriftlezing Psalm 103

Inzameling van de gaven (collectemoment)

Zingen Psalm 103 vers 1 en 8

Loof, loof de HEER', mijn ziel, met alle krachten;
verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t' achten;
och, of nu al wat in mij is, Hem preez'!
Loof, loof mijn ziel, de Hoorder der gebeden;
vergeet nooit een van Zijn weldadigheden;
vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees.

Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
gelijk een bloem, die op het veld verheven,
wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer;
wanneer de wind zich over 't land laat horen,
dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.

Preek

Gezegend is de Vader (Sela) vers 1, 2 en 3

1 Gezegend is de Vader,
die ons gezegend heeft,
ons liefdevol gekozen,
en deel aan Christus geeft.
Met Hem zijn wij gestorven,
begraven in Zijn dood,
om opgewekt te leven;
te leven van de hoop!

2 Geworteld zijn in Christus,
die ons Zijn vruchten geeft,
van hoop, geloof en liefde;
de vruchten van de Geest.
Vergevende de ander,
verdragende elkaar,
gekleed in medeleven;
zo dienen wij elkaar!

3 Geprezen is de Vader,
die ons verzekerd heeft
van liefde en genade;
een leven door de Geest.
Wat kan ons van Hem scheiden?
Geen leven en geen dood.
Wij roepen: Abba Vader;
Uw goedheid is zo groot!

Dankgebed 1: Voor God wie Hij is en Zijn genadige zorg

Zingen Psalm 103 vers 6

*Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen,
zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen,
de gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan.
Zo ver het west verwijderd is van 't oosten,
zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten,
van ons de schuld en zonden weggedaan.*

Dankgebed 2: voor gewas en arbeid+ werk

Zingen Psalm 103 vers 7

*Geen vader sloeg met groter mededogen
op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen,
dan Israels HEER' op ieder, die Hem vreest.
Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten,
hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,
en dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.*

Dankgebed 3: voor kerk en zending

Zingen Psalm 103 vers 9

Maar 's *HEEREN* gunst zal *over die Hem* vrezen,
in *eeuwigheid altoos dezelfde* wezen:
Zijn trouw rust zelfs op 't *late nageslacht*,
dat *Zijn verbond niet trouweloos wil* schenden
noch *van Zijn wet afkerig d' oren* wenden,
maar die naar eis van Gods verbond betracht.

Zegen

Lied na de dienst:

Lof, aanbidding

(2x)

U schiep zon en maan en sterrenpracht,
Vader, u bent het geheim van het leven.
Alles toont uw macht.
U bent alles wat mijn hart verlangt,
U bezielt mij, Heer, U houdt heel mijn leven veilig
in Uw sterke hand.

Lof, aanbidding, alle dank in mij,
stroomt over uit mijn hart, U maakt mij blij.
Van Uw liefde zal ik blijven zingen, ik prijs Uw naam!
Lof, aanbidding, alle dank in mij,
stroomt over uit mijn hart, U maakt mij blij.
Van Uw liefde zal ik blijven zingen, ik prijs Uw naam!

U geeft regen, zon en overvloed,
Vader, U bent het geheim,
van het leven dat U bloeien doet.
U doorgrondt mij en U houdt van mij.
Wat een wonder Heer, U bent:
heilig, hoogverheven, maar ook heel dichtbij.

Lof, aanbidding, alle dank in mij,
stroomt over uit mijn hart, U maakt mij blij.
Van Uw liefde zal ik blijven zingen, ik prijs Uw naam!
Lof, aanbidding, alle dank in mij,
stroomt over uit mijn hart, U maakt mij blij.
Van Uw liefde zal ik blijven zingen, ik prijs Uw naam!

Heilig is de Heer almachtig,
waardig, waardig is Zijn naam.
Heilig is de Heer almachtig,
waardig, waardig is Zijn naam.

Lof, aanbidding, alle dank in mij,
stroomt over uit mijn hart, U maakt mij blij.
Van Uw liefde zal ik blijven zingen, ik prijs Uw naam!
Lof, aanbidding, alle dank in mij,
stroomt over uit mijn hart, U maakt mij blij.
Van Uw liefde zal ik blijven zingen, ik prijs Uw naam!