

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Wijkgemeente 2, Noord, doopdienst in de Oude Kerk,
zondag 6 februari 2022, aanvang 09.30 uur



In deze dienst wordt de doop bediend aan:

- Loïs Naomi Visser
- Valentino van Elzelingen

Voorganger:

Ds. M. Dubbelman

Voor de dienst

Zang: Blessings

We pray for blessings, we pray for peace,
comfort for family, protection while we sleep.
We pray for healing, for prosperity,
we pray for Your mighty hand to ease our suffering.
All the while, You hear each spoken need
yet love is way too much to give us lesser things.

*We bidden U om zegen en vrede,
troost voor ons gezin, en bescherming in de nacht.
Om genezing en voorspoed,
dat Uw machtige hand ons lijden verzacht.
Steeds hoort U ieders hartenkreet,
maar Uw liefde is zo groot dat U ons minder belangrijke dingen niet geeft.*

'Cause what if Your blessings come through raindrops
what if Your healing comes through tears?
What if a thousand sleepless nights are what it takes to know You're near/
What if trials of this life are Your mercies in disguise?

*Want wat als Uw zegen komt door regen,
en Uw genezing door tranen heen?
Wat als er duizend slapeloze nachten nodig zijn om te beseffen dat U nabij
bent?
Wat als de beproevingen in dit leven Uw verborgen zegeningen zijn?*

We pray for wisdom, Your voice to hear.
We cry in anger when we cannot feel You near.
We doubt Your goodness, we doubt Your love.
as if every promise from Your Word is not enough.
All the while, You hear each desperate plea
and long that we'd have faith to believe.

*We bidden om wijsheid, om Uw stem te horen.
We schreeuwen boos als we Uw nabijheid niet voelen.
We twifelen aan Uw goedheid, en aan Uw liefde,
Alsof elke belofte uit Uw woord niet genoeg is.
Steeds hoort u elke wanhopige bede
en verlangt ernaar dat we geloof hebben om U te vertrouwen.*

When friends betray us, when darkness seems to win,
we know that pain reminds this heart that this is not our home.

*Als vrienden ons verraden, als de duisternis het lijkt te winnen
weten we dat die pijn ons hart eraan herinnert dat dit niet ons Thuis is.*

What if my greatest disappointments, or the aching of this life,
is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy?
What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights
are Your mercies in disguise?

*Wat als mijn grootste teleurstellingen, of ons verlangen in dit leven
een grotere dorst openbaart die de wereld niet kan bevredigen?
Wat als de beproevingen in dit leven, de regen, de stormen, de moeilijkste
nachten
Uw verborgen zegeningen zijn?*

'Cause what if your blessings come through raindrops,
what if Your healing comes through tears?
What if a thousand sleepless nights are what it takes to know You're near?
What if trials of this life are Your mercies in disguise?

*Want wat als Uw zegen komt door de regen heen,
als Uw genezing komt door tranen heen?
Wat als duizend slapeloze nachten nodig zijn om te weten dat U nabij bent?
Wat als de beproevingen van dit leven Uw verborgen zegeningen zijn?*

Orgelspel, mededelingen op het scherm

Liturgie

Binnenkomst kerkenraad

Welkom en afkondigingen

Voorzang Psalm 100 vers 1 en 2

Juich aarde, juich alom de Heer',
dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
komt, nadert voor Zijn aangezicht;
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

De Heer' is God; erkent, dat Hij
ons heeft gemaakt (en geenszins wij),
tot schapen, die Hij voedt en weidt;
een volk, tot Zijne dienst bereid.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Op Toonhoogte 260

Nog voordat je bestond kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield gaf Hij Zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt gaf Hij Zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.

Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt gaf Hij Zijn Eigen Zoon
en nu is alles klaar wanneer jij komt.

Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt,
daarmee is alles klaar wanneer jij komt (2x)

De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt,
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt (2x)

Lezing doopformulier

Zingen Psalm 105 vers 5 en 6 (kinderen worden binnengebracht, kinderen uit de kerk naar voren)

God zal Zijn waarheid *nimmer* krenken,
maar *eeuwig* Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt *altoos* trouw volbracht,
tot *in het duizendste* geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind.

*Al wat Hij Izak heeft gezworen,
heeft Hij ook aan Zijn uitverkoren',
aan Jakob, tot een wet gesteld,
van al 't beloofde heil verzeld,
en aan gans Isrel toegezeid
tot Zijn verbond in eeuwigheid.*

Vragen aan de ouders

- *Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van Zijn gemeente behoren gedoopt te zijn?*
- *Belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is, en in de christelijke kerk alhier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is?*
- *Belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen?*

Bediening Heilige Doop

Toezingen Psalm 134 vers 3 (staande)

*Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren HEER'!*

De gemeente beantwoordt staande de volgende vragen:

- *Gemeente van Christus, belooft u voor de kinderen van de gemeente te bidden, opdat de vruchten van geloof en bekering in hun leven gezien zullen worden?*
- *Wilt u Naomi, Sven en Siebe, die zojuist het teken van de doop ontvangen hebben, met liefde in uw midden opnemen als nieuwe leden van het lichaam van Christus, in het besef dat u mede verantwoordelijkheid voor hen draagt?*
- *Neemt u zich van harte voor om de gedoopte kinderen van de gemeente op voorbeeldige wijze voor te gaan op de weg naar het Koninkrijk van God door vruchten voort te brengen die aan uw doop en bekering beantwoorden?*

Wat is daarop uw antwoord?

Zingen Op Toonhoogte 311 (dopelingen verlaten de kerk, kinderen gaan naar hun plaats)

Halleluja, eeuwig dank en ere,
Lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor Uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons Uw genade;
Uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot.

Gebed

Schriftlezing 1 Koningen 19 : 15 - 21

Inzameling van de gaven

Zingen Op Toonhoogte 358 (zoals hier weergegeven)

1 In het water van de doop
zien wij hoe God zelf belooft,
dat Zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

2 Eén met Christus in Zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

***Refrein: Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.***

*Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.*

3 In Zijn lichaam ingelijfd:
Christus' kerk, die wereldwijd
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Refrein:

Verkondiging

Zingen Op Toonhoogte 177

1 De Heer op wie mijn hart vertrouwt,
bent U die zoveel van mij houdt.
Ik ben verwonderd, sprakeloos,
dat U mij kent, dat U mij koos.
Uw kostbaar bloed verlost mij;
eens was ik slaaf, nu ben ik vrij.
O, ik was blind tot U liet zien:
het is genade, onverdiend!

2 Wij volgen U Heer, overal,
waarheen U ons ook brengen zal.
Dwars door beproeving, door de strijd,
bouwt U het hemels koninkrijk.
Ons hele leven, hier en nu,
blijft U in ons, en wij in U.
O Jezus in Uw grote kracht,
wordt alles wat U wilt, volbracht!

3 Wij gaan op weg met goede moed,
vol van Uw Geest die ons behoedt.
De vreugde die nog voor ons ligt,
houdt heel ons hart op U gericht.
U bent de hoop van ons bestaan;
U laat ons nooit verloren gaan!
Sterk in Uw kracht, met zekerheid,
leidt U ons naar Uw koninkrijk.

U bent de hoop van ons bestaan;
U laat ons nooit verloren gaan!
Sterk in Uw kracht, met zekerheid,
leidt U ons naar Uw koninkrijk.

Dankgebed en voorbeden

Zingen Psalm 100 vers 3 en 4

Gaat tot *Zijn poorten* in met lof,
met *lofzang* in Zijn *heilig* hof;
looft Hem *aldaar* met hart en stem;
prijst *Zijne* Naam, *verheerlijkt* Hem.

Want goedertieren is de Heer';
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
tot in het laatste nageslacht.

Zegen

Na de dienst

Zang: Meer dan een wonder

Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn.
Nooit gedacht, zo perfect en klein.
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent meer dan een wonder.

Door Hem bedacht.
Door Hem gemaakt.
Door Hem geliefd en aangeraakt.
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent meer dan een wonder.

Dicht tegen me aan: je voelt zo warm en zacht.
Vol verwachting hebben wij op jou gewacht
en nu jij er bent...

Je kijkt me aan, ik zie een hemelkind,
ik kijk jou aan, de hemel geeft ons licht.
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je eerste woord zal alles zijn:
Papa, mama, blijf bij mij.
Je hebt een plek, je hoort erbij.
Hier zul je veilig zijn.
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent... meer dan een wonder!

Als u de ouders wilt feliciteren met de doop van hun kind kan dat schriftelijk; zie voor het adres De Kerk Roept.

Meer informatie van onze gemeente vindt u op www.hghg.nl