

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Wijkgemeente 2 Noord

Oude Kerk, woensdag 9 maart 2022

Aanvang 19.30 uur



Voorganger:

Ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

Biddag voor gewas en arbeid

Voor de dienst:

Inleidend spel orgel en hobo, mededelingen op het scherm

Liturgie

Binnenkomst kerkenraad

Welkom en afkondigingen

Voorzang Psalm 68 vers 4

*O God, toen Gij, met majesteit,
Uw Israël hebt uitgeleid,
en op Uw heil doen hopen;
toen Gij langs Parans woeste grond
hun voortoog, schokte d' aard' in 't rond,
de hoge heem'len dropen;
de bergen rezen zelfs omhoog;
men zag dit Sinaï voor 't oog
van Isrels Koning beven.
Een milde regen zond G', o HEER,
op Uw bezwijkend' erf'nis neer,
om sterkt' aan haar te geven.*

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Psalm 84 vers 1, 2 en 3

*1 Hoe lief' lijk, hoe vol heilgenot,
o HEER' der legerscharen God,
zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
om 's HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
en aan mijn ziel het leven geeft.*

2 Zelfs vindt *de mus een huis*, o HEER',
de *zwaluw legt haar jongskens* neer
in 't *kunstig nest bij Uw altaren*,
Bij *U, mijn Koning en mijn God*,
verwacht mijn ziel een *heilrijk* lot;
geduchte HEER' der *legerscharen*,
welzilig hij, die *bij U woont*,
gestaag *U prijst en eerbied toont*.

3 Welzilig *hij, die al zijn kracht*
en *hulp alleen van U verwacht*
die *kiest de welgebaande wegen*
Steekt *hem de hete middagzon*
in 't *moerbeidal*, Gij *zijt hun bron*,
en *stort op hen een milde regen*,
een *regen*, die hen *overdekt*,
verkwikt en hun tot zegen strekt.

Geloofsbelijdenis

Zingen Op Toonhoogte 395

Refrein

*Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.*

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor Zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Refrein

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

*Jezus komt in heerlijkheid,,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.*

Gebed

Schriftlezing Jeremia 14, tekst: vers 22

Inzameling van de gaven

Zingen Psalm 147 vers 4, 5 en 6

4 Zingt beurtelings, en dankt de HEERE;
zingt *psalmen* onze God ter ere,
die God, die, voor het oog der volken,
de *heem'len* dekt met *dikke* wolken,
die *d' aarde* kroont met *gunst en zegen*
en *haar besproeit met vrucht'bre* regen,
die 't gras door *mild' en frisse* droppen
doet *groeien op de heuveltoppen*.

5 God wil al 't vee *steeds spijzen*, laven;
Hij *hoort de stem* der *jonge* raven.
Hij *heeft geen* lust aan 's *mensen* krachten,
aan *hen, die* daaruit *heil* verwachten;
de *macht van 't paard* en 's *mans* vermogen
zijn *beide nietig in Zijn* ogen;
aan die *vertrouwen op hun* benen,
wil Hij *geen gunst of hulp* verlenen.

6 De Heer' *betoont Zijn* welbehagen
aan *hen, die* need'rig *naar Hem* vragen,
Hem *vrezen*, Zijne *hulp* verbeiden,
en *door Zijn* hand zich *laten* leiden;
die, *hoe het ook moog' tegenlopen*,
gestadig op Zijn goedheid hopen.
O Salem, *roem de Heer' der* heren;
wil *Uwe God, o Sion*, eren!

Verkondiging

Zingen Weerklank 348

1 Om bloesem aan de bomen,
om overvloed aan vrucht,
om vissen in de stromen,
om vogels in de lucht,
om volle korenaren,
om akkers wuivend graan,
om voedsel uit de aarde
roepen wij, Heer, U aan!

2 Om water op het droge,
om groei in de woestijn,
om doorzettingsvermogen
voor wie mistroostig zijn,
om werk voor werkelozen,
om toekomst, hier en nu,
om hulp voor hulpelozen
roepen wij, Heer, tot U!

3 Om goedheid die kan delen,
om brood dat breken kan,
om vrede voor zovelen,
om land voor alleman,
om gulheid die kan geven,
om eigen ommekeer,
om mededeelzaam leven
bidden wij U, o Heer!

4 Om hoop, geloof en liefde,
om vrijheid en om recht –
dat eindelijk geschiede
al wat Gij hebt voorzegd:
uw rijk, Heer, laat het komen,
uw wil alom gedaan,
dan zal aan alle bomen
de bloesem opengaan!

Dankgebed en voorbeden

Zingen Psalm 65 vers 1, 3 en 6

1 De *lofzang* klimt uit *Sions* zalen
tot *U* met stil ontzag;
daar *zal men* U, o *God*, betalen,
geloften, dag bij dag;
Gij *hoort hen*, die *Uw heil* verwachten,
o, *Hoorder der gebeen*;
dies *zullen allerlei* geslachten,
ootmoedig tot U treen.

3 Daar *zal ons* 't goede van *Uw* woning
verzaden, reis op reis,
en 't *heilig* deel, o *grote* Koning,
van *Uw* geducht paleis;
Gij, *Gij zult vreselijke* dingen
ons, *in gerechtigheid*,
doen *horen*, en *ons blij doen* zingen
van 't *heil*, voor *ons* bereid.

6 Gij geeft, dat d' uitgang van de morgen
en van de avond juicht,
en dat men U voor al Uw zorgen
oetmoedig dank betuigt.
Het land bezoekt Gij met Uw zegen,
en, door U droog gemaakt,
verrijkt Gij 't grootlijks weer met regen,
die tot de wortel raakt.

Zegen

Na de dienst

Instrumentale muziek: orgel en hobo