

Zondagavond 13 maart 2022 Nieuwe Kerk

**Luistervragen bij de preek van
dominee L. Hak uit IJzendoorn**

Thema: 2^e lijdensaankondiging

De Zoon des mensen zal worden *overgeleverd, tot de dood,*
en zal *opstaan, als Dienaar.*

Luistervragen:

1. Welk gevoel zal overheersen als iemand voorzegt dat hij zal sterven?
2. Jezus zou overgeleverd worden? Was dat nodig?
Wat zegt dat over Immanuël, God met ons?
3. Waarom moest Jezus zelfs tot de dood overgeleverd worden?
4. Met de 2^e aankondiging van zijn lijden voorzegt Jezus nog meer. Met welk volgend doel ging Jezus deze lijdensweg?
5. Zullen wij ook opstaan? Waarin komt de opstanding van Jezus tot uiting in ons leven als Zijn discipel mag zijn?