

# Hervormde Gemeente Giessendam/Neder- Hardinxveld, wijkgemeente 2 Noord

Oude Kerk, zondag 4 december 2022

Aanvang 18.00 uur



**Voorganger:**

**Br. T.J.D. de Koning, Nieuw-Lekkerland**

## Dankzegging Heilig Avondmaal

Voor de dienst

**Zang: Jezus redt (Opwekking)**

Hoor de hartslag van de hemel:

Jezus redt, Jezus redt.

Hoor de adem van genade:

Jezus redt, Jezus redt.

Heel de hemel zingt tot eer  
van de nieuwgeboren Heer.

En haar lied klinkt telkens luider:

Jezus redt.

Voor wie nederig van hart is:

Jezus redt, Jezus redt.

Wijzen knielen en aanbidden:

Jezus redt, Jezus redt.

Heel de hemel bruist en zingt,  
God verdrijft de duisternis.

Hij brengt licht en eeuwig leven.

Jezus redt.

Hij deelt zelf in onze tranen;

Jezus redt, Jezus redt.

En Hij stierf voor onze zonden;

Jezus redt, Jezus redt.

Aan het kruis is het volbracht.

Christus heeft nu alle macht.

Het verslagen graf getuigt dat

Jezus redt.

Hij geeft leven, breekt de ketens;  
hoop vervult ons hart opnieuw.

Machten beven, maar wij weten;  
onze God maakt alles nieuw.

Hij geeft leven, breekt de ketens;  
hoop vervult ons hart opnieuw.

Machten beven, maar wij weten;  
onze God maakt alles nieuw.

Jezus redt.

Jezus redt.

Onbetaalbaar, zijn genade!

Jezus redt. Jezus redt.

Maak Hem groot om al zijn daden!

Jezus redt. Jezus redt.

Overwinnend voor altijd.  
draagt Hij ons door elke strijd.  
Gods verlost en zingen samen:  
Jezus redt.

Overwinnend voor altijd,  
draagt Hij ons door elke strijd.  
Gods verlost en zingen samen:  
Jezus redt.  
Jezus redt.  
Jezus redt.

**Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm**

## **Liturgie**

### **Binnenkomst kerkenraad**

### **Welkom en afkondigingen**

### **Voorzang Psalm 111 vers 5**

't Is trouw, al wat *Hij ooit* beval;  
het *staat op recht en waarheid* pal,  
als *op onwrikb're steunpilaren*.  
Hij *is het*, die *verlossing* zond  
aan *al Zijn volk*; Hij zal 't verbond  
met *hen in eeuwigheid* bewaren.

### **Stil gebed**

### **Votum en groet**

### **Zingen Op Toonhoogte 149**

1 Groot is Uw trouw, o Heer,  
mijn God en Vader.  
Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde  
die Gij steeds waart,  
dat bewijst Gij ook nu.

#### *Refrein*

*Groot is Uw trouw, o Heer,  
groot is Uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is Uw trouw, o Heer,  
aan mij betoond.*

2 Gij geeft ons vrede,  
vergeving van zonden,  
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:  
Kracht voor vandaag,  
blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

*Refrein*

## **Gebed**

### **Schriftlezing 2 Petrus 3**

### **Inzameling van de gaven**

### **Zingen Op Toonhoogte 99**

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.  
Verlos mij van mijn bange pijn!  
Zie, heel mijn hart staat voor U open  
en wil, o Heer, Uw tempel zijn.  
O Gij, wie aard' en hemel zingen,  
verkwik mij met Uw heil'ge gloed.  
Kom met Uw zachte glans doordringen,  
o zon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, o Heiland, het verlangen,  
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt!  
Ik wil in ootmoed U ontvangen,  
mijn ziel en zinnen zijn bereid.  
Ik blijf op U in liefde staren,  
waar om mij heen de wereld woedt.  
O, mocht ik Uwe troost ervaren:  
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

## **Verkondiging**

### **Zingen Op Toonhoogte 364**

1 U nodigt mij aan tafel,  
om dicht bij U te zijn;  
te proeven van het leven,  
dat U deelt door brood en wijn.  
U leidt mij in de stilte,  
ik volg U met ontzag:  
een plaats van rust  
waar ik U ontmoeten mag.

2 U ziet mijn hart en leven,  
de onrust die verwacht;  
mijn onbesproken vragen  
die er leven in mijn hart.  
U kent al mijn gedachten,  
verbergen kan niet meer:  
in vertrouwen  
leg ik alles voor U neer.

3 De beker in Uw handen  
neem ik vol liefde aan,  
uit handen die verwond zijn,  
waarin de tekens staan.  
Geen woorden meer van oordeel,  
genade onverdiend,  
die aan tafel  
wordt geproefd en wordt gezien.

4 U deelt met mij de maaltijd,  
reikt mij verzoening aan.  
Uw liefde is nog groter  
dan de schuld die is voldaan.  
U toont mij Uw genade,  
die werkzaam is in mij:  
door de kracht van Uw genade ben ik vrij! (4x)

## Geloofsbelijdenis

### Zingen Psalm 130 vers 3 en 4

Ik *blijf de Heer* verwachten;  
mijn *ziel wacht* ongestoord;  
ik *hoop, in al mijn* klachten,  
op *Zijn onfeilbaar* woord;  
mijn *ziel, vol angst en zorgen,*  
*wacht sterker op de Heer,*  
dan *wachters op de morgen;*  
de *morgen, ach, wanneer?*

Hoop *op de Heer, gij* vromen;  
is *Israël* in nood,  
er *zal verlossing* komen;  
Zijn *goedheid* is zeer groot.  
Hij maakt, op *hun* gebeden,  
gans *Israël eens* vrij  
van *ongerechtigheden;*  
zo *doe Hij* ook aan mij.

## Dankgebed en voorbeden

### Zingen Maranatha (Sela)

Wanneer komt de dag? Wanneer, o God,  
zal de nacht voorgoed ten einde zijn?  
Komt de tijd dat alles anders wordt,  
er geen tranen en geen rouw meer zijn?

Iedereen zal zien hoe Jezus komt  
op de wolken met bazuingeschal.  
Vol van luister, stralend als de zon;  
Heer, hoe lang nog voor U komen zal?

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!  
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.  
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer.  
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

Heer, wij zien met groot verlangen uit  
naar het eeuwig koninkrijk van God.  
Waar Uw kerk zal stralen als Uw bruid;  
met haar bruidegom verenigd wordt.

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!  
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.  
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer.  
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

Heer, wij zien met groot verlangen uit  
naar het eeuwig koninkrijk van God.  
Waar Uw kerk zal stralen als Uw bruid;  
met haar bruidegom verenigd wordt.

Hef je handen op en kijk omhoog.  
Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag,  
met een brandend hart vervuld van hoop.  
Jezus komt. Er is een nieuwe dag!

Niets is beter dan bij U te zijn.  
Wat een vreugde om te leven zonder pijn.  
Dan kniel ik neer,  
voor U mijn Heer.

Jezus, wacht toch niet langer, kom!  
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

## Zegen

### Na de dienst

#### Zang: Heer, ik wacht op U (Opwekking 840)

Vanuit de diepte roep ik U,  
vanuit het donker, telkens weer.  
Hoor mijn gebed en luister nu,  
ik smEEK U om genade, Heer.

Als U mijn schuld voor ogen hield,  
hoe kon ik dan ooit voor U staan?  
Maar U geeft wat geen mens verdient  
en reikt mij Uw vergeving aan.

Heer, ik wacht op U. Ik zie uit naar U,  
vol vertrouwen op Uw Woord.  
Heer, ik wacht op U. Ik zie uit naar U,  
tot mijn ziel verzadigd wordt.

Dus hoop op God, op Hem alleen.  
Houd moed, Hij redt je telkens weer.  
Volledig en voorgoed verzoend,  
door Christus, de verrezen Heer.

Heer, ik wacht op U. Ik zie uit naar U,  
vol vertrouwen op Uw Woord.  
Heer, ik wacht op U. Ik zie uit naar U,  
tot mijn ziel verzadigd wordt.

De weg naar redding is gebaad  
en God heeft zelf de prijs betaald.  
Zijn offer brengt genezing aan  
wie nu vertrouwen op Zijn Naam.

Zijn offer brengt genezing aan  
wie nu vertrouwen op Zijn Naam.

Heer, ik wacht op U. Ik zie uit naar U,  
dwars door storm en duisternis.  
Heer, ik wacht op U. Ik zie uit naar U,  
naar de God die liefde is!

Heer, ik wacht op U. Ik zie uit naar U,  
dwars door storm en duisternis.  
Heer, ik wacht op U. Ik zie uit naar U,  
naar de God die liefde is!