

**Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld, wijkgemeente 2 Noord**

Oude Kerk, zondag 18 december 2022

Aanvang 18.00 uur



Voorganger:

Prop. J.W. Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam

4^e Adventszondag

Voor de dienst

Zang: Opwekking 776

Hoe lang, o Heer, vergeet U mij nog?
Hoe lang, o Heer, verbergt U zich voor mij?
Hoe lang, o Heer, wordt mijn denken nog verward
en heerst verdriet in mijn moegestreden hart?

Zie mij staan en antwoord,
o God, mijn Vader!
Breng licht in het duister,
dan kom ik niet ten val.

Hoe lang, o Heer, vergeet U mij nog?
Hoe lang, o Heer, verbergt U zich voor mij?
Hoe lang, o Heer, wordt mijn denken nog verward
en heerst verdriet in mijn moegestreden hart?

Zie mij staan en antwoord,
o God, mijn Vader!
Breng licht in het duister,
dan kom ik niet ten val.

Maar ik bouw op Uw liefde en trouw.
Ik zal juichen voor U.
Toch zing ik van Uw liefde en trouw.
U was steeds goed;
Heer, U blijft goed voor mij

Zie mij staan en antwoord,
o God, mijn Vader!
Breng licht in het duister,
dan kom ik niet ten val.

Zie mij staan en antwoord,
o God, mijn Vader!
Breng licht in het duister,
dan kom ik niet ten val.

Maar ik bouw op Uw liefde en trouw.
Ik zal juichen voor U.
Toch zing ik van Uw liefde en trouw.
U was steeds goed.

Maar ik bouw op Uw liefde en trouw.
Ik zal juichen voor U.
Toch zing ik van Uw liefde en trouw.
U was steeds goed;
Heer, U blijft goed voor mij.

Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm

Liturgie

Binnenkomst kerkenraad

Welkom en afkondigingen

Voorzang Psalm 119 vers 32

*Ik ben een vriend, ik ben een metgezel
van allen, die Uw naam ootmoedig vrezen,
en leven naar Uw Goddelijk bevel.
O HEER, hoe wordt Uw goedheid ooit volprezen!
Gij doet op aard' aan alle scheps'len wèl;
Och, werd ik in Uw wetten onderwezen!*

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen Kom tot ons, Heer (Adventsgebed) (Sela)

Lof zij Christus, hoog verheven,
God uit God en licht uit licht;
schepper van het goede leven,
die uit God geboren is.

Lof zij Christus, Heer der heren,
vredevorst die vrede sticht;
Davids Zoon, die wij vereren,
licht dat ieder mens verlicht.

Refrein:

*Jezus, de wereld wacht
op de eerste nieuwe dag.
Daal hier op aarde neer;
kom tot ons, Heer.*

Heer, geef wereldwijd Uw vrede.
Kom tot ons, de wereld wacht.
Hoor ons bidden hier beneden
om Uw vrede in ons hart.

Refrein (3 x)

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing

2 Samuël 1 : 17 – 27

17 David hief dit klaaglied aan over Saul en over Jonathan, diens zoon.
18 Hij zei dat men de nakomelingen van Juda het Lied van de boog zou leren.
Zie, het is geschreven in het Boek van de Oprechte.
19 O sieraad van Israël, op Uw hoogten ligt hij, gesneuveld.
Hoe zijn de helden gevallen!
20 Maak het niet bekend in Gath, breng de boodschap niet op de straten van
Askelon, anders verblijden de dochters van de Filistijnen zich,
anders springen de dochters van de onbesnedenen op van vreugde.
21 Bergen van Gilboa, laat geen dauw of regen meer op u zijn,
op de hooggelegen velden;
want daar is het schild van de helden smadelijk weggeworpen,
het schild van Saul, niet meer gezalfd met olie.
22 Zonder bloed van gesneuvelden, zonder vet van helden
week de boog van Jonathan niet terug;
ook het zwaard van Saul kwam niet leeg terug.
23 Saul en Jonathan, bemind en geliefd in hun leven, in hun dood niet
gescheiden, waren sneller dan arenden, sterker dan leeuwen.
24 Dochters van Israël, ween over Saul,
die u kleepte met scharlaken, met weelde,
die u sieraad van goud deed dragen op uw kleding.
25 Hoe zijn de helden gevallen in het midden van de strijd!
Jonathan ligt gesneuveld op uw hoogten!
26 Ik ben benauwd om jou, mijn broeder Jonathan!
Je was mij zeer lief;
je liefde was mij wonderlijker dan de liefde van vrouwen.
27 Hoe zijn de helden gevallen, de strijdwapens verloren!

Zingen Psalm 42 vers 5 en 6 NB

5 Laat *Zijn* trouw *de dag* verblijden
en *Zijn* lied *de* duisternis.
Tot *Hem* roep *ik in mijn* lijden,
die *de* God *mijns* levens is;
Vaste grond *van mijn* bestaan,
waarom ziet *Gij mij* niet aan?
Moet *ik onder 's vijands* slagen
thans dit *somber rouwkleed* dragen?

6 God, *dit zal mijn hart doorboren,*
dit *gaat* mij door merg en been-
van *mijn vijand moet ik* horen;
“God is ver, *gij staat alleen!*”
Honend vraagt men dag en nacht
“Waar is God, *die gij verwacht?*”
In *verdrukking moet ik* leven,
door *mijn vijanden omgeven.*

Vervolg Schriftlezing

Johannes 1 : 23 – 30

2 3Hij zei: Ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja, de profeet, gesproken heeft.

24 En zij die gestuurd waren, behoorden tot de Farizeeën,

25 en zij vroegen hem: Waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent, en Elia niet, en evenmin de Profeet?

26 Johannes antwoordde hun: Ik doop met water, maar midden onder u staat Hij Die u niet kent.

27 Hij is het Die na mij komt, Die vóór mij geworden is, bij Wie ik het niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken.

28 Dit gebeurde in Bethabara, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.

29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!

30 Hij is het van Wie ik gezegd heb: Na mij komt een Man Die voor mij geworden is, want Hij was er eerder dan ik.

Johannes 15 : 13 – 15

13 Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.

14 U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.

15 Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.

Inzameling van de gaven

Zingen Psalm 42 vers 7 NB

Hart, *onrustig, vol van zorgen,*
vleugellam *geslagen* ziel,
hoop *op* God *en wees* geborgen.
Hij *verheft wie* nederviel.
Eens *verschijn ik voor de* Heer,
vindt *mijn* ziel *het danklied* weer:
Hij, *mijn* God, *Hij heeft mijn* leven
altijd aan de dood ontheven.

Verkondiging n.a.v. 2 Samuël 1 : 26 – thema: Plaatsmakende liefde

Zingen Op Toonhoogte 99 vers 1 en 2

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, Uw tempel zijn.
O Gij, wie aard' en hemel zingen,
verkwik mij met Uw heil'ge gloed.
Kom met Uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Ik blijf op U in liefde staren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik Uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Wij belijden ons geloof

Zingen Op Toonhoogte 216

1 Welk een Vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij 't al niet brengen
in 't gebed tot onze Heer.

2 Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in 't strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden
tot Hem, die verlossing geeft?
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't die ons schraagt.

3 Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg?
Dierb're Heiland, onze Toevlucht,
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Dankgebed en voorbeden

Zingen Op Toonhoogte 81 vers 1 en 3

Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
o, 's werlds hoogst verlangen,
des sterv'lings zaligst goed?
Dat ons uw Geest verlichte!
Houd zelf de fakkel bij,
die, Heer, ons onderrichte,
wat U behaag'lijk zij!

Nog eens zal Hij verschijnen
als Richter van 't heelal,
die 't hoofd van al de zijnen
voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen;
wacht hem gelovig af,
terwijl de grote morgen
reeds schemert boven 't graf!

Zegenbede

Na de dienst

Zang: U bent hier (Sela)

Jezus, U blijft niet op afstand staan:
U bent één gebed bij mij vandaan.
Niemand anders komt zo dichtbij,
U bent hier en woont in mij.

Hier ben ik in Uw aanwezigheid.
Breek de muur af die mij van U scheidt.
Leer mij steeds meer Uw stem verstaan:
kom tot mij en spreek mij aan.

De Heer is hier, Hij die de vrede bracht,
leidt ons in liefde naar Gods vaderhart.
Hij zegent jou en mij:
Hij is hier en maakt ons vrij.

Heer, ontmoet mijn hart en maak het vrij.
Neem de onrust weg en zegen mij.
Schenk Uw vrede die bij mij blijft;
liefde die mijn angst verdrijft.

Heer, U bent het rustpunt van mijn hart.
In Uw armen vind ik nieuwe kracht.
Niemand anders dan U alleen,
draagt mij door dit leven heen.

De Heer is hier, Hij die de vrede bracht,
leidt ons in liefde naar Gods vaderhart.
Hij zegent jou en mij:
Hij is hier en maakt ons vrij.